



Sjamanisme, Searching Deer (Jan Prins), Hall

[p. 23]

De foto is genomen op de Veluwe, vlakbij het plaatsje Hall bij Eerbeek. De gekozen plek is onder een eikenboom. Daar staat een sjamaan in zijn magische cirkel. Deze cirkel van stenen beeldt de kosmos uit. Hij roept de energieën van de vier windstreken en het Goddelijke aan om zijn ritueel te bekrachtigen. Het is een welkomstceremonie om de pasgeboren tweeling van de familie Seesing te zegenen. Toen het ritueel aanving kwamen de dieren uit het bos nieuwsgierig tevoorschijn. Een eekhoorn huppelde rond de ceremoniële plek en een roofvogel vloog majestieus over het gebeuren heen. Al duizenden jaren hebben sjamanen, in contact met de natuur waarin het Goddelijke zich volgens hen weerspiegelt, soortgelijke ceremonies gehouden. De sjamaan was in de oude culturen degene die de verbinding onderhield met de spirits, de engelen, de goden en de mensen. Hij was niet het product van een religie of godsdienst. Het sjamaan-zijn was het resultaat van zijn individuele zoeken naar het Hogere. Het hangt echter van de intentie van de sjamaan af, hoe hij zijn ontwikkelende talenten en krachten gebruikt. In zijn spirituele voortgang ontdekt hij vanzelf, dat een van de mooiste uitdrukkingen van sjamanisme is, dienstbaar te zijn aan het individu, de gemeenschap en de mensheid. Hoe wordt men sjamaan? Het zijn de spirits die de sjamaan roepen zijn taak te vervullen! Soms wordt men ter aanvulling geïnitieerd door een andere sjamaan. De dromen en de visioenen wijzen voorts de weg.

Searching Deer sprak onderstaande invocatie uit tijdens de ceremonie van de tweeling. Deze *Invocatie voor de Eenheid* is de kristallisatie van zijn persoonlijke visie op deze ceremonie en het sjamanisme. Bij het uitspreken ervan daalde een grote kracht en zegening neer die allen ontroerde.

'Vanuit het Mysterie van Licht en Klank werd de mens geboren in al zijn verscheidenheid. Kleurrijk als het Licht van de Regenboog. Wij kwamen naakt ter wereld. De verschillen achter ons latend, keren we eens weer terug naar de Bron.

Daarom zegen ik deze kinderen, Uw kinderen, omdat ze de onschuld nog in zich hebben.

Zoals de tweeling werd geboren uit de Eenheid en hun weg zullen gaan, lopen wij allen op de vele paden van het Universele web en zullen elkander terug vinden in het Centrum. Opgaand in het Licht. Het Ene Oog dat ieder ziet. De Bron van Liefde.'

Sjamaan Searching Deer heeft een voortrekkersrol gespeeld betreffende het sjamanisme in Nederland. Hij geeft workshops op bijvoorbeeld het Eigentijds Festival en leidt sjamanen op. Zijn werk als sjamaan bestaat uit het leveren van een bijdrage aan de spirituele groei en heling van mensen, en vergroting van respect voor natuur en milieu.